

Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog

Vier mei, een gewone.... nee de Herdenkingsdag
Waar een ieder eem stille staon mag
Veur die mensen, de Joden, soldaten, ja die allen
Ook in oenze Gemeente, deur de oorlog bint evallen.

Wij vrij,
En zij....
Zij hebt hun jonge leven
Veur oenze vrijheid egeven.

Zij hebt 'evochten met volle kracht.
Zij hebt die zwaore stried volbracht.
Deur hun moed is de vijand verdreven
En mochten wij weer in vrijheid leven.

Veul is er 'estreden mit geweld
En hoeveul steden bint er 'eveld
Deur 't zwaore bombardement.
Die ellende is ons allemaol bekend.

In oenze Gemeente waren de mensen ok bang
Vief jaor oorlog, God, wat duurde dat lang.
Onderdukers, etenhaelers kwamen hier uut de stad.
Ok hebben wij evacuées uut Limburg 'ehad.

Ien ding was veur ons dorp een ramp:
Dat was het Jodenkamp.
Dit is wat de mensen nog ontroerd,
Zo onschuldig, zonder genade naor Westerbork of 'evoerd.

De schuppe op de nekke, de Davidsster op de jas
Zo marcheerden zij naor 't waark in de pas.
Ze spitten de heide tot vruchtbaar laand.
Zo kwam de ontginning tot staand.

Dat kamp was een verschrikkelijke stee.
Gelukkig kreeg de voormalige gemeente Vledder 't idee
Um de weg die de Joden daegelijks mussen lopen
“De Jodenweg” te dopen.

En dan op de heide het kruus.
Zes jongens waren daar ver van huus.
Zij bint daar in koelen bloede neer 'eschoten
Deur een stellegien idioten.

Ok worde er weinig verteld
Dat bij mien olders in het Wapser Veld
Slechts één schot worde 'ehoord
En tandarts Schrale uut Steenwiek bleek vermoord.

Er hebt twee zigeuner mègies bij oens in de klas 'ezeten
Clara en Frida was hun naeme, die wij niet vergeten.
Hun verblief bij oens hef eempies 'eduurd
Want ook zij bint mit heur va en moe naor Westerbork 'estuurd.

Eem staon wij mit z'n allen stil
Dat de Gemeente Vledder bevrijd worde de elfde april.
Helaas was heel Nederland nog niet vrij.
Zij mussen wachten tot de vierde mei.

En as wij straks veur de Gedenksteen staon
De twee minuten stilte bint in 'egaon
Weet ik zeker dat op dat moment
Honderdduzenden mensen mit oens stille bent.

En wordt deur de Fanfare dan het Wilhelmus in 'ezet
Een ieder zingt 't olde Volkslied mit.
Ontroerd, dankbaar, maar ok blij
God zij dank, want wij bint vrij.

Vledder,
Roelie de Vries - Eleveld