

Gonne Fukke en Lodewijk

Een bijzonderheid. De ijsbaan aan de Vledderweg heeft twee benamingen: in Nijensleek, Frederiksoord en Wilhelminaoord heet de baan Gonne Fukke en in Vledder wordt de naam Lodewijk (“Lodewiek”) gebruikt.

Gonne Fukke komt van Hillegonda Margaretha Fucken. Zij woonde in een klein boerderijtje aan de Vledderweg op de plaats waar het zandpad naar de ijsbaan loopt. Zij overleed in september 1944 en kort nadien is het boerderijtje afgebroken. Later kwam hier het huis van H. van ’t Spijker, de imker.

Het is een frequent gebruik om stukken land, plassen en bossen te noemen naar degene die er eigenaar van is of er vlak bij woont, bijvoorbeeld andere ijsbaannamen als *Pietersveen*, *Kasperjantie zien plassie* en *Mannes’ Poel*.

Zou de naam *Lodewijk* dan komen van Nicolaas Lodewijk Fucken. Hij was de vader van Hillegonda en boerde voordien op dezelfde boerderij.

De *Lodewijk* is omstreeks 1960 veranderd. Zie de illustratie. De rechter foto is de huidige toestand. Voor die tijd (links) waren er enkele (drie of vier) ijsbanen die dwars door het tegenwoordige “eiland” liepen. Het waren afgegraven stukjes veen. Deze banen zijn gedicht en een nieuw stuk ijsbaan is uitgegraven.

De Lodewijk toen (links) en nu.





De Lodewijk

Van links naar rechts: Frens Trompetter (rug), Hendrik van Rijsten, H. van 't Spijker, Herman Puper, Berend Trompetter, Gerard Bijker, Bertus Kok, Hendrik Frans, Tinus van Rijsten, Henk Ekkelboom, Anne Bijker. (Foto: Bertus Kok).





Het stijlvolle schoonrijden. Hier in Amsterdam in 1985. Foto: Ruud Hoff, ANP.

De ijsvereniging schreef wedstrijden uit. Dat waren verschillende soorten in een bepaalde volgorde. Eerst waren er de schoolwedstrijden, waarbij de laagste klassen nog lopend over het ijs gingen. Dan de enkelwedstrijden over 160 meter sprint, een lange baan (vier

ronden) en een marathon (25 ronden). Elke ronde was iets meer dan 400 meter. Ter afsluiting waren er dan nog estafettes van gemengde teams.

Naast de wedstrijden waren er ook rustige schaatsactiviteiten waaronder het prachtige schoonrijden. Man en vrouw zwierden naast elkaar over de baan, linkerhand in linkerhand, de vrouwelijke arm achter de rug en dan rechterhand in rechterhand.

Ook het niet ongevaarlijke “slingertje” werd gedaan. Een hele reeks schaatsers, hand-in-hand, schaatsen tot een hoge snelheid. Vervolgens stopt de voorste schaatser en slingert de hele rij in het rond. Als de rij maar lang genoeg is, vliegen de buitenste van de slinger af en verdwijnen in de kant van de baan.

(Dank aan Bertus Kok en Berend Trompetter)



*De Lodewijk bij de ingang.
Foto: T.W. Stuiver*