

Welkom aan Sint-Nicolaas en Piet

Een Sinterklaaslied geschreven door meester Blomsma

Ha, Sint-Ni-claas, U bent wel-kom. Hart-lijk wel-kom, Sint en Piet.
Want uw komst, als al-le jaren maakt, dat ieder hier geniet.
Hiep, hoe-ra ... voor Sint Ni-co-laas, voor Sint Ni-co-laas
voor de Sint en Pie-ter-baas.

Bent u heus alweer aan 't reizen?
Met die trouwe Pieterbaas?
'k Hoorde gisteravond stomm'len
Foei wat ijselijk geraas.

Refrein

Wat had Piet U te vertellen?
Was 't veel? En slecht? Of goed?
'k Wou toch wel eens heel graag weten,
Wat hij bij die schoorsteen doet.

Refrein

Ja, wij vieren Uw verjaardag,
Opgewekt als altijd, weer.
Gaan we straks ook weer eens grabb'len.
Net als op die laatste keer?

Refrein

Nu, wij wensen U bij 't trekken,
Goede reis en veel plezier.
En dat U een volgend keertje
Weer bij ons mag komen hier.

Refrein



Meester Willem Blomsma