



De Openbare Lagere School in Vledder

Het onderwerp deze ochtend was de openbare school in Vledder, in het bijzonder het onderwijs aan de al weer afgebroken school op de hoek van 't Steegien. De zaal was weer tot de laatste stoel bezet. Nadat voorzitter Sander ter Haar de aanwezigen hartelijk welkom had geheten, kreeg Toos Posthumus het woord, die samen met Jan Bethlehem de archieven van de school had doorgespit. Ze vonden veel interessante documenten, waaronder een brief van de gemeente van rond 1900 waarin ongeoorloofd schoolverzuim zou worden bestraft met een geldboete van 300 gulden. Ook vonden ze een brief uit 1944 van de toenmalige NSB-burgemeester Boelems aan alle scholen, waarin hij leerlingen verbood lucifers op zak te hebben op straffe van een hoge boete.





GEMEENTE VLEDDER

TELEF. K 5212 No 212

Antwoord op brief van:

Vledder, den 7 Augustus

194 4

Onderwerp:
Branden veroorzaakt door spelen
met vuur door kinderen.-

Aan
heeren Hoofden der o.l. en bijzonder
scholen.

Nede inverband met een schrijven van den heer Waarnemend
Gemeentelijk Politiepresident te Gramingen dd. 5 Augustus 1944 B.no.34-265
/361.1944 verzoek ik U dringend regelmatig de leerlingen Uwer school te
controleeren op het bezit van lucifers.

Rechtens lucifers werden aangetroffen dan moet deze worden af
genomen, terwijl den de verantwoordelijke ouders of verzorgers daarvan kennis
niet moet worden gegeven, waarbij er op moet worden gewezen dat op de wette
lijke ontlastings vastgestelde bepalingen, waarbij is bepaald dat hij die ne-
letig is over een minderjarige beneden den leeftijd van 16 jaar, die onder
zijn wettig gezag staat of aan zijn zorg, opvoeding of werkzaamheid is toe
vertreft, het vereischte toezicht te houden, met gevangenisstraf van ten
hoogste 6 maanden of met geldboete van ten hoogste f.300 wordt gestraft,
indien de minderjarige een strafbaar feit begaat, dat door behoorlijk
toezicht had kunnen voorkomen worden.

Deze bepaling zal evenwel door de politie als door de
justitie streng worden toegepast, en mede te trachten de bestrijding
van

K 1942

van brand veroorzaakt door het spelen met lucifers te voorkomen

U gelieve aantekening te houden van de datum en namen der
leerlingen waarvan door U lucifers zijn afgenomen alsmede van de
datum waarop de ouders of verzorgers door U zijn geverbaand.

Verder verzoek ik U de leerlingen Uwer school regelmatig
te wijzen op het groote gevaar verbonden aan het spelen met lucifers
en de onschiklige gevolgen daarvan, vooral in donker tijd.

Ik reken in dezen op Uwe volledige medewerking, waarvoor ik U
verbaant dank zeg.

S/ing.

De Burgemeester van Vledder,

De brief over de lucifers van burgemeester Boelems.

Van links naar rechts: Peter Kamphuis, J. Martens en Jaaptje Werkman.





Op schoolreis naar Vlieland: het Doniahuis. Rechts uitrusten na een spelletje blikspuit.

Verder ontdekten ze pokkenbriefjes die je vroeger nodig had om te worden toegelaten tot de school. Absentieboeken waren deze morgen in te zien. Leuk om daarin je eigen naam te vinden.

Bij Jaap Schipper zat deze keer aan de stamtafel Frits Fink, onderwijzer aan de school gedurende de periode 1970-1977 om daarna als hoofd van een lagere school in Coevorden te beginnen. In die tijd was het in Vledder nog de gewoonte bij een voordracht tot onderwijzer eerst een kennismakingsbezoek aan de wethouders van de gemeente te brengen. De meeste wethouders letten er vooral op of je ook bereid was actief deel te nemen aan het sociale en culturele leven in de gemeente.



*Frits Fink met een schoolelftal in 1972.
Voor de namen zie de website onder
"Foto's-School".*



Frits Fink



*Drie leerkrachten uit het eind jaren 60
begin jaren 70. A. Beverdam, Fimkje
Winters-Dijkstra, Hendrik (Henk) Vegt.*

En dat was meester Fink: voetbaltrainer, speler van het eerste elftal van BEW en toneelspeler van de rederij-
kerskamer “Lesturgeon”. Als zoon
van een Drentse boer sprak hij heel
goed Drents en dat kwam bij deze to-
neelvereniging goed van pas. Leuke anekdotes vertelde hij over zijn collega-
spelers Evert Zielman, Rieks en Roelie Vleems. Heel veel plezier beleefde hij
aan het leiderschap van het schoolteam, dat jarenlang aan voetbaltoernooien in
de omgeving deelnam.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie met ruim 40 schoolfoto's na-
men Jaap Schipper en meester Fink het schoolleven op enthousiaste wijze
door. Fraaie klassenfoto's waren erbij, ook voor velen onbekende. Vreemd
vond meester Fink dat meester Beverdam, het hoofd van de school, het gras
van de tuin bij de school door schooljongens liet maaien. Vaak was het gras al
zo hoog dat je een touw aan de machine moest doen om hem er door te trek-
ken. In dezelfde periode was ook meester Jan Martens verbonden aan de
school in Vledder. Meester Martens had een kunsthand en in die tijd was het
de gewoonte dat het onderwijzend personeel in het speelkwartier op het
schoolplein liep om toezicht te houden. In een winterperiode werd meester
Martens die met zijn handen op de rug liep, verrast met een sneeuwbal in zijn
kunsthand waar hij niets van merkte. Van uit de zaal kwamen prachtige verha-
len over schoolreisjes waar ook leden van de oudercommissie meegingen.

Schooltuintjes waren er ook. Die werden 1 x per jaar door een opzichter
van Gemeentewerken gekeurd. Voor de mooiste tuin kreeg de winnaar of win-
nares een mooie prijs. De producten mochten voor de zomervakantie naar huis
worden meegenomen. Kinderen met een slecht rapport gaven doorgaans eerst
hun tuinproducten aan de ouders, wachten de complimenten af en gaven dan
pas hun rapport....

Meester van der Linde kwam ook ter sprake. Hij verruilde zijn onderwij-
zersbaan voor een klooster in Limburg. Hij mocht niets meenemen. Van zijn
leerlingen kreeg hij een doos met 12 witte zakdoeken mee.

Gerrit Ekkels, zo werd verteld, had eens in schooltijd een lekke fietsband
en haalde bij Vleems een nieuwe band. Hij zette zijn fiets met de band aan het
stuur even tegen een afrastering van een weiland waarin een paard liep. Het



Bertus Beverdam was 28 jaar lang hoofd van de school.

paard stak zijn hoofd door de band en liep even later met de band en fiets om zijn hals door het weiland. Het paard mankeerde gelukkig niets en daardoor was het een komisch gezicht.

De kinderen kregen ook zwemles, maar meester Fink die les moest geven had een echte hekel aan water en aan zwemmen in het bijzonder. Toen hij in Vledder kwam had hij dan ook geen zwemdiploma, wat wel verplicht was voor het lesgeven. In korte tijd haalde hij zijn diploma's A en B, wel met bloed, zweet en tranen.

Eens kreeg hij de bof en stak daarmee al zijn leerlingen aan. Lange tijd stond het klaslokaal leeg.

De school nam ook altijd deel aan de jaarlijkse Boomplantdag. In het plantgat kwam naast de boom altijd een waterdicht flesje met datum en naam van de planter. Albert Bovenkamp kocht nog niet zo lang geleden een stukje singel naast zijn woning. Hij rooide de bomen en vond flesjes met daarin de namen van de planters. Het bleek dat niet alle flesjes waterdicht waren. Een aantal goed leesbare briefjes lag op de stamtafel.

Juf Werkman vertelde nog over haar schooltijd in Vledder. Vanaf 1952 stond zij al aan school. Met de klas op weg naar het sportveld hoorde ze van de kinderen allerlei verhalen die ze anders niet zou horen. Ontroerende verhalen waren er soms bij.

Albert Bovenkamp had veel schoolfoto's uitvergroot en opgehangen in de zaal. Deze foto's trokken veel belangstelling

De volgende Dikke Verhalen zijn op 20 november 2016.